

# Spot på Rikke Svane

Fotos: Rikke og Finckenstein af Anne Grete Bytøfte Petersen

Rikke Svane og hendes smukke sorte trakehingst Finckenstein TSF har i flere år været en del af det danske dressurlandshold. Parret har repræsenteret Danmark ved EM og flere Nations Cup og ligger lige nu som nr. 36 på FEIs verdensrangliste. Rikke startede som så mange andre med at ride som barn, og med erfaring fra både galopbanen og dressurstald i USA har hun en alsidig og spændende baggrund i hestesporten. Vi sætter SPOT på Rikke og får historien om, hvordan det alt sammen startede og de betydningsfulde heste i hendes liv.



## Hvornår startede interessen for ridning og heste?

Jeg startede med at ride, da jeg var 12 år gammel. Min far havde fået et job på Sjælland, og det betød, at familien måtte flytte fra Århus til Sjæl-

land. Til mit held fandt min far et hus i Gl. Holte, lige bag Holte Ride Klub. I min nye klasse gik en sød pige, der red. Vi blev straks rigtig gode venner, og derefter brugte vi al vores tid efter skole på HRK. Jeg startede til ponyridning på hold hos Charlotte Brostrøm. Hun var meget skrap, jeg var faktisk en smule bange for hende dengang ... Hun kunne sørme også få os unger til at ride, for man turde simpelthen ikke andet end at gøre præcis, hvad hun sagde.



## Kan du fortælle om din første hest?

Da jeg blev konfirmeret, fik jeg en smuk springhest, som jeg passede på HRK, i gave af mine forældre. Ejeren var gravid med fjerde barn, så overskuddet til at ride var ikke så stort mere. Nøjh, hvor jeg elskede den hest. Hun var mit et og alt. Vi startede til alle stævner på rideskoler i nærheden af HRK, som man kunne ride til. Jeg havde ingen trailer, og mine forældre er slet ikke hestemennesker, så det var bare med at skridte afsted om morgenen, ride stævne og komme hjem igen ved aftenstid. Vi var altid nogle stykker, så jeg husker det, som værende meget hyggeligt! Desværre blev hun skadet, så en veninde overtog hende som avlshoppe. Jeg måtte vist også på det tidspunkt koncentrere mig lidt om gymnasiet ... Derfor blev det kun til ridning i weekenderne på galopbanen, og det er jo noget helt andet. Men jeg nød at have med de helt unge heste at gøre,

# Spot på Rikke Svane

og det at få noget fart under mig i korte bøjler - det var fedt.



## Hvorfor blev det til dressur?

Jeg blev først rigtig interesseret i dressur under et ophold i USA. En tysk berider (Holger Bechloff) kunne inspirere mig på en måde, så det ligesom bare blev så udfordrende og interessant for mig at ride dressur, og mit ophold blev meget længere end forventet! 14 heste var der i stalden hos Nanette Sexton - fra 4-års til GP heste. Den ene hingst startede bl.a. OL i Barcelona i 1992 med danske Bent Jensen. Det var et interessant mix af heste, kun dressurheste, lige med undtagelse af en fransk galophest, som Holger ikke sådan lige kunne springe i galop. Jeg betragtede en dag Holgers træning, og han kaldte mig ud til banen. Jeg spurgte forsigtigt, om jeg må prøve at ride den, og siden han var sådan lidt træt af det der fuld-blod, så hoppede han velvilligt af. Og Vupti ... så sprang dyret i galop ... det kunne jeg jo. Så der fik jeg lige lidt nemme point. Holger var også den, der bad mig møde op til ridetime i polo, men poloen nede i ridebukserne, bælte på, og håret spændt godt fast i nakken. SÅDAN!

## Er der en hest, der har en særlig plads i dit hjerte?

Der er flere! Jeg red en ung og meget svær hest i USA. Nanette havde selv avlet ham på sin egen

lærehest, som var hingst, men hun var noget utryk ved resultatet. Jeg fik dog et særligt forhold til den lille baby, og da jeg skulle hjem til Danmark for at læse på universitetet, sagde Nanette, at hvis jeg kunne klare studierne derhjemme med en hest, så kunne jeg tage ham med hjem. Hun var meget sød, Nanette. Jeg stod jo der, i USA, og vidste knap hvordan jeg skulle få ham over Atlanten. Men det skulle jeg ikke bekymre mig om, sagde Nanette. Hvis du vil passe ham godt, så sørger jeg for billetten. Han har selvfølgelig en særlig plads i mit hjerte, men jeg har ikke haft så mange heste, kun fire, og de har alle været noget særligt for mig.

Min tredje hest fik jeg som forlovelsesring af min mand. Hesten hed Montanas Maserati... Det var en smuk trakehner, som jeg nåede at starte international lille tur med. Piaffe var svært for ham, men jeg skulle have kastet mig ud i Grand Prix alligevel for øvelserne og træningens skyld. Jeg synes bare ikke dengang, at det var godt nok til at vise frem. Men så slemt var det nu vist heller ikke. Piaffe er svært!!



## Hvad er din største sportslige præstation?

En hest, der selvfølgelig også har en stor plads i mit hjerte, er min nuværende dressurstjerne, Finckenstein. Han er en kåret trakehnerhingst, som jeg har talrige Grand Prix-placeringer med. Vi

## Spot på Rikke Svane

tæller pt 68 sejre og placeringer på Grand Prix-niveau. Sammen har vi vundet international Grand Prix, sidste sejr var i Østrig i marts i år, hvor vi vandt både den indledende Grand Prix med over 72 % og den efterfølgende Kür med 77 %. Det er på nuværende tidspunkt vores personlige rekord. Vi har været til start i Doha til det 5\* stævne tre gange, og så har vi repræsenteret Danmark ved Europamesterskaberne 2015 og ved div. Nations Cup's. Blandt andet i 2014 hvor Danmark vandt i Hickstead, og 2016 hvor det danske hold tog andenpladsen i Falsterbo. I 2015 blev vi hædret med Schwadroneurs Mindepokal, og i 2016 blev vi bedste Trakehner-ekvipage i Danmark samt vandt Grand Prix i Madrid 4\* med 72,9 %. Lige nu ligger vi nummer 36 på FEI's verdensrangliste. Mine største sportslige præstationer har jeg fået med Finckenstein. Vi har så mange, mange gode oplevelser sammen. Sikke et samarbejde og sikke en hest!

