

SPOT på de danske øer Ponyforældre på Ærø



Vi sætter fortsat SPOT på hestelivet på de danske øer, og i denne tredje og sidste artikel om ponyfamilien på Ærø, fortæller ponyfar Brian Alarik Johansen om de glæder og overvejelser, der følger med, når man får et nyt familiemedlem i form af en pony.



Familien på Ærø: Brian, Hanne, Kaja og Andy.

Overvejelser inden køb af pony

Er det nu anderledes at være "ponyforældre", når man bor en ikke-brofast ø som Ærø? Svaret er vel både ja og nej. I vores lille "Team Andy" tror vi, at vores hverdag ligner mange andre ponyfamiliers med både glæder og sorger men først og fremmest med en masse dejlige timer, hvor vi som forældre er sammen med vores datter omkring Andy.

Som vi tidligere har fortalt i [Ponyfamilien på Ærø](#) og [Ponyfamilien på Ærø del 2](#), gjorde vi jo vores overvejelser, inden vi tog beslutningen om at udvide familien. Ponymor Hanne havde redet som ung, hvorimod ponyfar Brian jo først så småt var ved at lære, hvordan hele hestecirkuset foregik. Beslutningen om at købe en pony til Kaja var først og fremmest foranlediget af Kajas ride lærer. Skulle Kaja videreudvikle sig, skulle det være på egen pony og ikke på en af Ærø Rideklubs (dejlige) elevponyer/-heste.

Da det var ved at blive en realitet, måtte vi derfor også tale med Kaja om, hvad vi gik ind til. Det ville være tidskrævende og ikke mindst forpligtigende for os alle tre, men først og fremmest overfor Kaja. Det var derfor nødvendigt at tale med hende om, hvad hun gerne ville med sin ridesport. Havde hun allerede som 11-12-årig ambitioner? Var hun klar til at investere det meste af sin fritid på rideskolen? Ville det betyde, at hun skulle vælge andre fritidsaktiviteter fra? Kunne vi bare rejse på ferie væk fra Ærø, som vi plejede? Spørgsmålene og tankerne var mange, og det ville jo også have betydning i forhold til hvilken type pony, vi i givet fald skulle ud at se efter.

Efterhånden faldt det hele på plads, og Andy Wales blev Ærøboer og dermed en del af familien Johansens virkelighed.



SPOT på de danske øer

Ponyforældre på Ærø



Hele familien med i Team Andy

I vores "Team Andy"-projekt er vi alle aktive medvirkende, og som forældre forsøger vi, at give Kaja den størst mulige opbakning. Vi er med til undervisning, daglig træning og alle de øvrige dagligdags aktiviteter, der følger med at være ponyejere og ikke mindst ponyforældre. Ponymor Hanne tog en tårn i bestyrelsen for ÆRR, og vi har også brugt en del tid på det frivillige forældrearbejde i rideklubben, som alle andre også gør.

Efter godt et års tid, tog vi afsted til det første stævne uden for Ærø, først og fremmest bare for oplevelsens skyld, men også for at få en fornemmelse af, hvorledes vores lille ekvipage stod sig på udebane. Igennem hele 2016 har vi som forældre valgt at prioritere Kaja og Andy frem for så meget andet, hvilket vel nok fremgår af det, vi tidligere har fortalt, og dermed er familieprojektet ikke blevet mindre, snarere tværtimod. Kaja fyldte 13 i dette efterår, og det er måske for alvor først nu, at hun er ved at finde frem til det potentiale, som der er i Andy. Vi har derfor tre spændende, og helt sikkert også krævende ponyforældre-år foran os.

Kvalitetstid med hestene

Det er så vores valg i "Team Andy", men det er ligeså dejligt at se, hvorledes de andre unge ryttere nyder at være sammen med deres ponyer og heste på vores sydfynske ø-havsperle. Nogle af pigerne (i ÆRR har vi slet ikke nogen drenge!) med egne ponyer er slet ikke interesseret i konkurrencer og stævner, men nyder blot at ride og have nogle gode timer sammen med deres firbenede og tobenede venner i rideklubben. Nogle deltager kun i ÆRR's egne stævner og andre i de stævner, som begge øens rideklubber afholder.

Det er superfint og alletiders, at ridesport kan dyrkes på så mange forskellige måder, og uanset hvilken form man vælger, så udvikler det masser af kompetencer og gode egenskaber hos de børn og unge, som rider. Egenskaber hos dem selv, relationer til de andre ryttere og en forståelse for at arbejde og håndtere store dyr og de forpligtigelser, det indebærer. Stor respekt for det.



Hestesport skaber venskaber

Vi startede vores ponyliv i Ærø Rideklub, men er i stigende grad også blevet glade for det samarbejde, som der er mellem "vores" klub og Ærø Natur- og Sportsrideklub. Det øger jo kun paletten af muligheder for alle ryttere på hele Ærø - godt gået af begge klubber! Og hvor er det fint, at ÆNSR's medlemmer stiller deres egen private baner til rådighed for fælles stævner og andre aktiviteter.

Oven i vores hverdag er vi så blevet beriget med nye venner og ponykontakter, fordi vi er begyndt at deltage i stævner på Fyn. For os som forældre har det været godt at møde andre voksne med ponypiger og kunne udveksle erfaringer og viden og især knytte spirende venskaber - faktisk er vi ret overvældet af, hvor godt vi føler os modtaget rundt omkring. Ved sidste stævne vi var til, kom

SPOT på de danske øer Ponyforældre på Ærø



der f.eks. en mor hen til ponyfar Brian og sagde: "Heej, det er jo jer fra Ærø!"

For Kaja har det også betydet meget, hun har faktisk fået nogle rigtig gode veninder (som jo så også nogle gange er konkurrenter) og har været på Fyn uden os to "gamle" for at overnatte hos dem.

Så på den måde har vores ture med færgen til Fyn fået en ny og dejlig dimension. Vi føler os ikke som fremmede - tværtimod bliver det bare mere og mere hyggeligt at komme "af øen".



Til stævne i Skovly Rideklub

Samarbejde og opbakning på heste-Ærø

Men først og fremmest er vi jo ponyforældre på Ærø, og dermed også meget tæt på alle de øvrige pony- og hestefolk på øen. Noget af det, der måske især kendetegner det lille ø-samfund, er nærheden og lysten og vilje til at samarbejde med hinanden, for eksempel, når vi lige pludselig gratis kan hente en ¼ balle wrap hos Kristina, der lige havde en stående i overskud - meget symbolsk for den fælles støtte og opbakning. I virkeligheden er det jo også meget forståeligt, det er det, der skaber synergi og ud af den vokser fællesskabet og styrken ved det lokale - så tak til ÆRR og hele heste-Ærø for det.

Hvad vil fremtiden så bringe for ponyfamilien på Ærø? Det ved vi ikke endnu, men vi vil fortsat ride på Ærø og hjælpe Kaja med hendes udvikling som rytter og hendes forsøg på at nå de mål, som hun har stillet sig selv - hun har tre år til at indfri dem i. Vi er også klar til flere stævner på Fyn og ligeledes klar til at indløse licens fra januar 2017 og dermed også prøve kræfter med stævner på C-niveau - givetvis en ny udfordring for hele teamet.

Fremtiden for Kaja og Andy

Vi håber alle, der har læst artiklerne, har haft fornøjelse af vores små hverdagsberetninger om ponyfamilien fra Ærø, og vi glæder os selv til at læse artikler om ridesporten på andre af de danske små-øer.

Lad os så runde den lille trilogi af med at fortælle, at sæsonen 2016 sluttede forrygende for Kaja og Andy:

- Ved D-mesterskabet i Distrikt 7 opnåede de en 2. plads. Det var så stort og med et fantastisk flot finalearrangement arrangeret af Skovly Rideklub i samarbejde med distriktet.
- I den efterfølgende uge afviklede ÆRR sit sidste klubstævne, og her blev de klubmestre i dressur for pony.
- Ved samme stævne fik Kaja overrakt pokalen som "Årets Fighter" for engagementet i den daglige træning og resultatet ved D-mesterskabet.
- I Ærøcuppen afviklet i samarbejde mellem ÆRR og ÆNSR opnåede de en fornem 2. plads, kun 1 point fra vinderen, og det til trods for, at de "kun" havde deltaget i 6 af de 7 pointgivende stævner.

Sæson 2016 er slut, ikke flere stævner i år... Årh jo, - så kunne det jo være, vi lige skulle med til

SPOT på de danske øer Ponyforældre på Ærø



Langelands Hestesports enormt hyggelige julestævne, der afvikles hos Svendborg Rideklub mellem jul og nytår (så måske tager vi lige en tur med færgen - igen!)



Andy og Kaja Årets Fighter 2016

Om Ærø

Ærø ligger i det sydfynske øhav, og er en af Danmarks mindste ø-kommuner. Her bor lidt over 6.000 mennesker fordelt i en række landsbyer og i de tre havnebyer. På øen er to rideklubber Ærø Rideklub (ÆRR), der ligger ved Ærøskøbing. Ærø Rideklub er den eneste klub på øen med egen ridehal, og klubben har omkring 150 medlemmer. Ved Søby ligger Ærø Natur- og Sportsrideklub (ÆNSR). Det er en mindre klub på omkring 50 medlemmer og uden egne faciliteter. For at komme til Ærø kan man tage Ærøfærgen fra Svendborg til Ærøskøbing eller færgerne Fåborg eller Fynshav til Søby.