

# Ponyfamilien på Ærø



*Tekst og foto: Brian Alarik Johansen*

I Danmark er vi omgivet af vand. Vores naturoplevelser er ofte et mix af fjord og bælt - strande og bøgeskov. Vi er så vant til det, at vi tager det for givet. Derfor er det sjældent, at vi tænker over, at Danmark på grund af sin beliggenhed har over 400 navngivne småøer, hvoraf 72 er beboede. På de beboede øer er der også passionerede hestefolk – selvfølgelig kan man fristes til at sige. Men hvordan er det så at have hest, når man bor på en mindre ø? Vi har fået denne lille beretning om ø-livet med hest fra familien Johansen. Familien består af far Brian, mor Hanne og datteren Kaja. Kaja har (fornuftigt nok) kastet sin kærlighed på ridesporten, og når man bor på Ærø, giver det naturligvis nogle udfordringer, når der skal rides stævne på fastlandet.



*Kaja med havet i baggrunden*

## Rise and shine

Klokken er fire lørdag morgen, og far banker på døren til Kajas værelse. "God morgen Kaja, så skal vi op, så vi kan færgen halv seks". Når man bor på en dejlig ø som Ærø og har ridesport som sin store hobby, møder man nogle anderledes udfordringer.

Vi har nu været ponyfamilie med egen pony, Andy Wales, i 2½ år, og inden da havde Kaja gået til rid-

ning i ca. 3-4 år i den ene af øens to klubber Ærø Rideklub (ÆRR). De to klubber arrangerer ca. 6-7 stævner årligt, men da vi havde haft ponyen i et års tid, syntes vi, at Kaja og Andy var klar til at prøve kræfter med stævner på Fyn. Derfor meldte vi os i august 2015 for første gang til et todages stævne i Svendborg.



*Bil og trailer venter på at køre ombord på færgen*

## På færgen med hest

De logistiske udfordringer dukkede straks op: Der skulle bestilles færgen frem og tilbage med bil og hestetrailer. Der skulle sikres overnatningsboks til ponyen, og så skulle hele familien selvfølgelig også have et sted at overnatte. Med første start lørdag formiddag, betød det, at vi skulle tidligt ud af sengen. Færgeturen fra Ærøskøbing til Svendborg varer 75 minutter, og inden afgang kl. 5.35 skulle vi køre fra Marstal til Ærøskøbing, klargøre Andy, læsse ham i trailer og køre ned på havnen, hvor vi skulle være mindst ti minutter før afgang.

# Ponyfamilien på Ærø



Til os selv havde vi fundet overnatning på et Bed and Breakfast i udkanten af Svendborg. Heldigvis ikke så langt fra klubben, hvor stævnet skulle afholdes. Bilen blev pakket med det meste aftenen før og var fyldt til randen med hesteudstyr, stævnegrej, tørfoder, vanddunk, striglekasse, diverse gamacher og bandager, stævnetøj til rytter, almindeligt tøj og toiletgrej til hele familien samt meget mere. Tillige var hestetraileren også blevet klargjort om fredagen med hønet og wrap til mindst to døgn.

Efter en hurtig morgenmad lørdag morgen, kørte vi således ud til ÆRR, hvor Andy fik en lille portion morgenfoder og blev striglet endnu en gang. De rosenknopper, der var gået op siden fredag aften, blev ordnet - igen! På med transportgamacher, ind i traileren og fem minutter over halv seks, var ponyfamilien for første gang på Ærøfærgen med Andy på vej til stævne på Fyn.



*Kaja og Andy til stævne*

## En god weekend

Over lørdag og søndag var Kaja og Andy på banen fire gange. Det gik over al forventning med både en 1. og en 2. plads og resultater, som de i det hele taget kunne være stolte af - det var mor og far i hvert fald. Søndag eftermiddag var der bestilt færge hjem med afgang kl. 16:05 fra Svendborg, og da klokken nærmede sig 18 søndag, var vi tilbage på ÆRR. Da vi bakkede Andy ud af traileren, kiggede han sig omkring og vrinskede højløjt. Han var hjemme igen, og oppe

fra folden lød der en gen-vrinsken fra hans allerbedste veninde Butterfly. Der var vist nogen, der havde savnet hinanden.



Her gik der en lille times med at få "pakket ud", og da klokken var omkring halv otte, var vi hjemme hos os selv i Marstal igen - trætte som tre alderdomshjem. Men nu skulle bilen lige tømme for det sidste, og alt det hvide stævnegrej fra rytterbluser til underlag, gamacher m.m. skulle til vask, sammen med alt det andet tøj vi havde brugt i løbet af weekenden. Endelig færdige dejsede hele familien omkuld i sofa og lænestole. Alle skulle vist tidligt i seng, for lige om lidt var det mandag morgen.

## Flere stævner i 2016

Dette var oplevelsen af det første todages stævne i Svendborg, og i løbet af efteråret 2015 var vi således afsted til fire andre stævner på Fyn - trods transporttid og logistik. Her i 2016 deltager Kaja, som nu er fyldt 13 år i D-mesterskabet i distrikt 7 og derfor har vi allerede nu været afsted til de første seks stævner

# Ponyfamilien på Ærø



"på den anden side", som man kalder det her på Ærø. Vi mangler fortsat et kvalifikationsstævne og håber på også at nå blandt de 15 bedste, der går videre til finalen. Derfor regner vi også med at skulle med færgeren frem og tilbage mindst 3-4 gange mere her i løbet af efteråret 2016.



*Ærøfærgeren der sørger for transport mellem ø og fastland.*

## Om Ærø

Ærø ligger i det sydfynske øhav, og er en af Danmarks mindste ø-kommuner. Her bor lidt over 6.000 mennesker fordelt i en række landsbyer og i de tre havnebyer. På øen er to rideklubber Ærø Rideklub (ÆRR), der ligger ved Ærøskøbing. Ærø Rideklub er den eneste klub på øen med egen ridehal, og klubben har omkring 150 medlemmer. Ved Søby ligger Ærø Natur- og Sportsrideklub (ÆNSR). Det er en mindre klub på omkring 50 medlemmer og uden egne faciliteter. Til gengæld er der stort sammenhold og masser af klubånd. For at komme til Ærø kan man tage Ærøfærgeren fra Svendborg til Ærøskøbing eller færgerne Fåborg eller Fynshav til Søby.