

SPOT på de danske øer

Ponyfamilien på Ærø 2



I oktobers nyhedsbrev fortalte vi historien om ponyfamilien fra Ærø, og om hvordan mange ting bliver en større udfordring, når man bor på en mindre ø. Vi fortsætter her beretningen om familien Johansen, og i denne artikel kommer vi lidt tættere på, hvordan dagligdagen med hest er på øen, og hvordan hestelivet også betyder mange turer med Ærøfærgen. Familien består af far Brian, mor Hanne og datteren Kaja samt ponyen Andy Wales.

Et nyt familiemedlem

Datoen den 5. april 2014 markerede et vendepunkt i vores liv og en radikal ændring af, hvad vi brugte vores tid på som familie på Ærø. Kaja havde gået til undervisning i Ærø Rideklub i ca. 3 år og efterhånden været igennem en del af ride-skoleponyerne, senest på araberer Bella Donna, som hun holdt utrolig meget af (ligesom alle de andre ponypiger gjorde).

Kajas ridelærer, Gitte fra Team Ooms ved Faaborg, havde allerede i det tidlige efterår 2013 sagt, at hvis Kaja skulle videreudvikle sig som rytter, så ville det nok kræve en investering! Hmmmmm, mor og far gik i tænkeboks og brugte mange aftener på at tale sammen om det, og til sidst endte det med en beslutning om, at der skulle købes en pony til Kaja. Hun blev naturligt nok jublende glad, da hun fik det at vide.

Derfra startede så "jagten" på at finde den rette pony, og alle ved jo, at det kan være en temmelig svær opgave. For os blev det ikke mindre kompliceret af, at vi hver gang skulle med færgen frem og tilbage og nogle gange måtte overnatte. Bortset fra Bornholm og Lolland-Falster nåede vi faktisk rundt til det meste af Danmark: Gentofte, Bogense, Sønderborg, Sæby, Kolding og Brande var blandt de mange steder vi besøgte, og i Brande fandt vi så Andy. Efter et første og andet

besøg med prøveridning blev der lavet en betinget købsaftale, og da den efterfølgende handelsundersøgelse var overstået med fint resultat, blev handelen endelig aftalt.

Således kom Andy Wales til Ærø den 5. april 2014 sammen med sin daværende familie og ikke mindst sin rytter gennem flere år, Christina. En underlig dag. Glæde og sorg i en stor pærevælling. Kaja var selvfølgelig glad, og det var Christina såmænd også, selvom hun, hendes forældre og lillesøster Anne fældede mange tårer -så det kom vi jo også til, ikke mindst den vordende ponyfar, der slet ikke kan klare sådan noget.



Andy kommer til Ærø

Vi har faktisk holdt kontakten med familien lige siden (især Christina), og de har faktisk også været ude og se Kaja og Andy til stævne på Fyn - rigtig dejligt.

SPOT på de danske øer Ponyfamilien på Ærø 2



Alle kender hinanden

Ærø Rideklub, den ene af de to klubber på øen, er en lille hyggelig klub, hvor vi selvfølgelig alle kender hinanden på kryds og tværs. På Klubbens hjemmeside kan man læse mere om klubben, undervisning, ridelejr, se billeder af rideskolens ponyer og heste og meget mere. Desuden har ÆERR som så mange andre også en Facebook-gruppe for medlemmerne og andre med tilknytning til klubben.

Efter Andy blev en del af familien, blev Kajas hverdag fyldt op til randen. Stort set dagligt er hun på rideskolen, hvor hun får undervisning to gange om ugen. Om mandagen er det ved den ene af klubbens undervisere, og derudover har vi nu i lidt over et halvt år "tilkøbt" privatundervisning en gang yderligere om ugen, da vi alle følte, at der skulle mere til. Desuden har vi suppleret med nogle intensive 5-dages forløb hos Team Ooms i nogle af skoleferierne, hvor vi jo så har været afsted til Fyn (både pony og familien).



Ridning, træning og undervisning foregår til dagligt på klubbens udendørs flisbelagte bane, når vejret tillader det og ellers indendørs i hallen. Og

så kan der selvfølgelig rides rigtig mange dejlige ture i området rundt omkring ÆERR, som ligger på en sidevej lige i udkanten af Ærøskøbing.

Der går selvfølgelig en del tid med transport frem og tilbage mellem Marstal, hvor vi bor, og Ærøskøbing. Enten kører far eller mor med, eller også tager Kaja selv bussen (som er gratis på Ærø) og mødes med nogle af de andre ridepiger i weekenderne. Til trods for aldersforskellene har pigerne det rigtig godt på ÆERR og hygger sig gevaldigt sammen om deres store fælles interesse.



Ærø Rideklub

Vi hjælper hinanden

På Ærø rejser de fleste unge væk efter folkeskole for gå på ungdomsuddannelser på Fyn. Heldigvis har Ærø dog også nu fået nye muligheder på det område - en god udvikling for ø-kommunen. Men konsekvensen af, at de unge flytter væk hjemmefra tidligt, har været og er fortsat, at ÆERR (og også ÆNSR - øens anden klub) ofte mister deres ponyryttere i deres allerbedste år, og at man tillige mangler en gruppe af juniorryttere over de 16 år.

Mange af de unge, der er flyttet til Fyn, kommer dog ofte hjem på weekend og er heldigvis fortsat "gæster" i deres gamle rideklubber. De hjælper

SPOT på de danske øer Ponyfamilien på Ærø 2



til ved stævner, er med til passe heste og ponyer og kommer såmænd også og rider - nu ikke på deres egne dyr, men måske på nogle af de øvrige klubmedlemmers. Andy og Kaja fik således de første år stor hjælp af Trine Lund Petersen, der i dag bor i Svendborg. Trine var, inden hun flyttede, ÆRR's absolut bedste ponyrytter sammen med Butterfly, der den gang gik på fold sammen med Andy. I efterårsferien skulle vi på familiebesøg i det nordvestjyske, og her fik vi hjælp af klubbens øvrige medlemmer og ikke mindst Trine, der tog et par ture på Andy, så han ikke bare kom til at stå i flere dage.



Ærø Rideklub udefra

Det med at hjælpe hinanden er måske et af de fineste kendetegn i vores lille klub på Ærø - her midt ude i det sydfynske øhav - både til daglig og i ferieperioderne. Vi tager vagter for hinanden, hjælper med at passe hinandens ponyer og heste og giver i det hele taget en hånd med der, hvor der måtte være behov, uanset om man er rytter, aktivt eller passivt medlem eller bare er ponyfar eller ponymor.

For at hjælpe hinanden og ikke mindst den stramme økonomi i en lille ø-klub har alle opstaldere og halvpartsryttere på skift staldvagter i weekenderne hen over hele året. Derfor skal Kaja sammen med os afsted cirka hver 7-8 uge,

hvor vi har hele staldarbejdet fra morgen til aften begge dage. I det tidlige efterår og sidst på foråret, hvor alle heste og ponyer er ude det meste af tiden, er det dog en overkommelig opgave. Det blive straks lidt mere krævende i vinterhalvåret, når der skal muges godt og grundigt ud i alle bokse.



Udfordringer med ryttermærker

I Ærø Rideklub er der fire årlige klubstævner, og her stiller Kaja og Andy op. For to år siden indgik ÆRR så et samarbejde med Ærø Natur og Sportsrideklub (ÆNSR) om at starte en Ærø Cup, så de sidste to år har Kaja derfor også deltaget i de tre stævner som ÆNSR afholder for at kunne være med i cuppen. Faktisk er der flere af øens ryttere, unge og ældre, der er medlem af begge klubber, dels for at kunne deltage ved stævnerne, men også for i det hele taget at understøtte klubbernes eksistens. Begge klubber har også adskillige arrangementer, hyggeture, kongeridning, ridelejre m.m. som man kan deltage i, hvis man er medlem. Faktisk var det ÆNSR, der for et par år siden fik arrangeret undervisning og prøve til "Klar - Parat - Start", hvor også Kaja og andre fra ÆRR kunne deltage, og her fik ponymor og ponyfar altså også lige bestået.

SPOT på de danske øer Ponyfamilien på Ærø 2



Desværre har det ikke været muligt for Kaja at tage de øvrige Ryttermærker på Ærø, da det kniber med at få elever nok til, at det kan bære økonomisk. I ÆRR håber man dog på, at kunne udbyde ryttermærkeundervisning til de yngste elever inden længe. Men for Kajas vedkommende har det foregået på Fyn, Ryttermærke 3 i en klub og Ryttermærke 4 i en anden. Ved begge mærker var det derfor afsted til undervisning i én weekend med far eller mor, færge, bil, overnatning og derefter afsted igen til prøveweekend 7 eller 14 dage senere, hvor det så var alle inklusive Andy, der skulle endnu en tur med færgen. Tanken er nu at indløse licens til Kaja fra starten af 2017 og så må vi jo se, hvad det kan føre til.



Som vi fortalte sidst har Kaja og Andy deltaget i D-mesterskabet i distrikt 7. Ved det første af fire kvalifikationsstævner i ponyklasserne var der 32 deltagere, og vores allerstørste ambition var at nå til selve finalerunden med deltagelse af de 15 bedst placerede. Det er nu lykkedes, og Kaja og Andy endte helt oppe som nr. 8, og i november er der så finalestævne i Skovly Rideklub tæt ved Nyborg, hvor alle skal ride et højere program end i kvalifikationen. Ponyfamilien på Ærø glæder sig

til en ny og stor oplevelse! (- og endnu en tur med færgen!)



Om Ærø

Ærø ligger i det sydfynske øhav, og er en af Danmarks mindste ø-kommuner. Her bor lidt over 6.000 mennesker fordelt i en række landsbyer og i de tre havnebyer. På øen er to rideklubber Ærø Rideklub (ÆRR), der ligger ved Ærøskøbing. Ærø Rideklub er den eneste klub på øen med egen ridehal, og klubben har omkring 150 medlemmer. Ved Søby ligger Ærø Natur- og Sportsrideklub (ÆNSR). Det er en mindre klub på omkring 50 medlemmer og uden egne faciliteter. Til gengæld er der stort sammenhold og masser af klubånd. For at komme til Ærø kan man tage Ærøfærgen fra Svendborg til Ærøskøbing eller færgerne fra Fåborg og Fynshav til Søby.