

SPOT på de danske øer Fanø Rideklub



I vores sidste nyhedsbreve har vi sat **SPOT** på det at have hest på en ø, herunder hvordan man skal have styr på logistikken, når man skal til fastlandet for at starte stævne. I denne artikel forsætter vi tråden med ø-livet og har i den forbindelse talt med Elisabeth Bay Jensen fra Fanø Rideklub. Nu er der jo ikke så langt fra Fanø til den jyske vestkyst - færgen tager ikke mere end 12 minutter. Men derfor er det alligevel en lidt anden beretning, der kommer for dagen, når klubben skal fortælle sin historie om de udfordringer og glæder, der hører med til at bo på en ø.

Øens første rideklub

Elisabeth Bay Jensen var i sin tid med til at starte Fanø Rideklub (FANØ), og hun har været både formand og menigt bestyrelsesmedlem igennem mange år. I dag er Elisabeth formand for Dansk Ride Forbunds Breddeaktivitetsudvalg og bor sammen med sin mand på den nordligste gård på Fanø. Heste har altid været en stor del af den aktive ildsjæls liv.

”Min farfar havde sommerhus på Fanø, så jeg er kommet på øen, siden jeg var barn. Jeg købte rent faktisk min første hest på Fanø. I 1973 flyttede jeg så herover, fordi jeg læste i Esbjerg,” husker Elisabeth.



Elisabeth havde ikke boet længe på Fanø, før nogle af øens hestepiger spurgte, om de ikke skulle lave en rideklub. Dengang havde de fleste af rytterne bare deres heste hjemme i garagen, og når de red, så var det langs vejene rundt på øen. Der var ikke noget organiseret eller på den måde mødested for de hesteinteresserede øboere.



De tidlige år på Fanø

”Ved det første møde, hvor vi skulle tale om rideklubben, viste det sig, at jeg var den eneste, der overhovedet havde været i en rideklub før, og derfor endte det med, at jeg blev formand for klubben. Det var jo meget godt, men da jeg så stod i det, så anede jeg intet om, hvad det krævede at være formand for en rideklub. Sådan noget som stævner, troede jeg bare faldt ned fra himlen, og jeg havde ikke begreb om, hvor meget arbejde der egentlig lå bag. Nå, men det fik vi da

SPOT på de danske øer Fanø Rideklub



styr på, og der blev holdt stævner,” griner Elisabeth.

Heste på dækket

Rideklubben blev stiftet tilbage i 1974 og kunne altså i 2014 fejre sit 40 års jubilæum. Til at begynde med kostede det 5 kr. om mdr. at være medlem af klubben, og ingen i bestyrelsen anede, at man eksempelvis kunne få tilskud fra kommunen. Det fandt de heldigvis ud af, da der kom nye medlemmer i klubben, der vidste lidt mere om gængs klubdrift. I mange år havde klubben hjemme på en privat gård, men sidst i 80'erne købte klubben ejendommen, og der blev bygget ridehal. Først herefter blev der lavet egentlige elevhold. I starten foregik det på ponyer, som klubben lejede, men i 90'erne blev der endelig købt egne heste ind til elevskolen. Det var også i 90'erne, at Fanø Rideklub blev medlem af Dansk Ride Forbund.



Ridelejr på Fenjagården

En af gode ting ved at være en DRF-klub var, at man så kunne deltage i stævner i forbunds-regi. Tilbage i klubbens tidlige dage tog Fanø-boerne til Vestjysk Rideklub på fastlandet for at deltage i konkurrencer.

”Klubben havde ingen faciliteter, så vi mødtes på dyrskuepladsen ved Varde, og det var nogle fantastiske weekender med sammenhold og sjov,” fortæller Elisabeth og fortsætter: ”Når vi nu skul-

le sådan over på fastlandet med færgen, så var det ikke med trailer, for det havde man jo ikke. Vi trak bare hestene ombord, og så stod de løst på dækket. Det kunne være lidt svært for dem at stå fast, hvis de havde sko på, men det løste vi ved at sætte bilslange uden på hovene. Det var aldrig et problem at have hestene med på færgen på den måde, og når vi kom over på den anden side, holdt der en vognmand klar til at køre hestene videre.”



Hestene på færgen til fastlandet

Breddeaktiviteter et hit

Da klubben blev medlem af Dansk Ride Forbund, begyndte der at komme fokus på breddestævnerne. I 2002 deltog klubben for første gang ved Landsfinalerne, og i 2003 var det et særligt år for klubben, da de for første gang deltog i kvadrillen:

”Vi havde lånt nogle matrosdragter til rytterne af den lokale marineforening, og så havde vi et heppekor bestående af 28 dansere i Fanødragt. De dansede Sønderhoning og vals til den musik, som rytterne red til. Vi havde også lavet en indridningsang på en gammel Fanø-vise. Den var indsunget af en af vore lokale sangere og præsenterede rytterne, mens de red ind på banen. Det var en meget speciel oplevelse,” husker Elisabeth.

SPOT på de danske øer Fanø Rideklub



I dag er Fanø Rideklub meget engageret i Landsfinalerne, og hvert år tropper ø-klubben op med mange frivillige, der er med til at skabe en fantastisk weekend for alle deltagere.



Landsfinalerne i Odense 2003

”De kan slet ikke undvære det – og det er jo skønt. Vi gør rigtig meget ud af bredde i Fanø Rideklub, og sådan noget som ponygames vil aldrig uddø. Hvis valget stod mellem ponygames og dressur, ville dressuren tabe,” siger Elisabeth.



De flotte kostumer i kvadrillen

Drageklub og Fanø Sommer Cup spæder til klubkassen

Lige nu har Fanø Rideklub omkring 60-70 medlemmer, og alt i klubben er baseret på frivillig

arbejdskraft. Men hvordan formår de aktive hestefolk på øen at holde liv i klubben og økonomien, når de ikke har et særlig stort opland, qua de bor på en ø?

”Altså der er jo ikke så mange, der rider i dag som førhen, men det hænger nok sammen med, at der er mange flere tilbud til børn i dag, end der var tidligere. Fanø er generelt et meget aktivt sted, der bliver sejlet, surfet, spillet golf m.m. Men som mange steder i provinsen, så flytter de unge mennesker fra øen, når de skal læse og ud i den store verden. Heldigvis kommer de ofte tilbage senere, når de selv får børn. Det er jo et fantastisk sted at vokse op, meget trygt, og om sommeren sejler færgen hver 20 min. Så mange af dem, der selv var i rideklubben som børn, kommer der stadig, fordi deres børn rider.”

INDVIELSE AF RIDEHALLEN D. 24.3.90.



SPOT på de danske øer

Fanø Rideklub



Rent økonomisk har klubben også nogle gode indtægtsmuligheder, der hjælper i klubkassen. Eksempelvis er der en hvert år en tysk drageklub, der lejer klubbens faciliteter, og det giver rundt regnet et beløb på 30.000 kr. Derudover hjælper klubben også til med rengøring efter Fanø Sommer Cup, og det giver ca. 10.000 kr. Når det kommer til at tiltrække nye ryttere, så afholder rideklubben hvert år et åbent hus med opvisning og bredde-aktiviteter, og her er alle velkommen.



Ridemærkeprøve på Fanø

”Vi har også en rigtig fin ordning idet kommunen giver tilskud til kørsel til turneringer. Det vil sige, vi har kunnet få betalt færge og eksempelvis leje af trailer af kommunen, hvis nogle fra klubben har skulle ride turneringer på fastlandet - som eks. kvalifikationer til landsfinalerne. Fra næste år er det dog kun færgen, der bliver betalt, men det er stadig en rigtig god ting, og noget der kommer vores medlemmer til gode,” fortæller Elisabeth.

En klub med mange aktiviteter

Kigger man i krystalkuglen er der også allerede nu mange breddeaktiviteter på programmet i klubben. Ting som besindighedstræning, agility, ponygames og Team Cup dressur er i den nær-

meste kalender samt de mere gængse ting som dressur og spring. I Fanø Rideklub har man siden 2012 også givet sig i kast med voltigering, så også det er en mulighed på den jyske ø. Det er vigtigt for klubben, at der er plads til alle, og at familierne kan samles om oplevelserne med hesten. Derfor er der etableret det, der hedder børneridning, hvor mor og far kan være med om søndagen, når barnet får en træktur på banen eller i naturen. Med den store interesse for breddeaktiviteterne, og den helt særlige ø-ånd, er Fanø Rideklub et sted, hvor sammenhold og fællesskab er en stor del af det at have hest - i alle generationer.



Der trænes Pas de Deux

Om Fanø

Fanø er en sandø (56 kvadratkilometre) i Vadehavet ud for Esbjerg. Øen er en selvstændig kommune. Fanø har igennem historien været præget af søfart, men domineres i dag hovedsagelig af turisme. Der er gode muligheder for at finde rav, og det rige dyreliv på Fanø omfatter blandt andet et mylder af vilde kaniner. Fanø er også en del af Nationalpark Vadehavet. Den danske del af Vadehavet blev optaget på UNESCOs verdensarvslisten i 2014